

30-12-2024

Twee jaar geleden wilde ik de handdoek
in de ring gooien.

Het leven hoefde niet meer. Zoveel pijn in mijn
hart in mijn geest. Geen lichtpuntje meer.

Ben naar mijn arts gegaan en besloten om
de weg in te slaan naar Euthanasie

Dit kan alleen als er alles is geprobeerd, vele
therapieën. Heb op dat vlak de reguliere
geestelijke gezondheidszorg doorlopen vanaf
jonge leeftijd. Ook het andere pad heb ik
bewandeld. Op zoek naar antwoorden, heling,
kracht rust.

Helaas, naast tijdelijke verlichting, bleef
de pijn in mijn bestaan en elke dag een
strijd. Ik kreeg maar geen vat op mijn leven
Trok als een magneet ellende aan.

Verzin het maar ik heb het meegemaakt
Niets is my bespaard gebleven.

Een half jaar geleden kwam ik via via met
Peter in contact mijn interesse was gewekt
Er was niets te verliezen.

De therapie was heftig intensief eerlijk
anders confronterend.

Peter heeft zoveel kunnen verklaren, ging
nu inzien wat er aan de hand was, de patronen
de inzichten en hoe ik het kan veranderen.

Zoveel nieuwe informatie ongelooflijk.

Dit had ik niet meer verwacht. Hier kan ik
wat mee.

Het was een openbaring

Het weer in contact komen met mijn levensvraag
mijn levensdoel en passie.

Het is er allemaal nog, ik was al heel jong
verdwaald, uit contact met mijn bron.

Ben terug gebracht in mijn wortels

Ik heb weer levenslust. Ik heb er weer zin in.
Wie had dit kunnen bedenken

Ria