

15-09-2024

Graag wil als moeder van een ex-longcovid patiënt (dat kan ik nu na 3 maanden zeggen) vertellen dat ook ons leven na de komst van Peter weer grotendeels zonder 'zorgen' is.

Onze dochter woonde net op zichzelf toen ze corona kreeg. Ze had het even goed voor de kiezen, maar hup niet zeuren en door....

Nou dan werd een heel ander verhaal.

Onze dochter werd ondanks allerlei therapiën zieker en zieker.

Zeer vermoeid, geen licht/ geluid kunnen verdragen, spierpijn, hartkloppingen. Na inspanning (bijv een kwartiertje visite) zo ongeloofelijk ziek . De laatste maanden voor de komst van Peter was ze bedlegerig en was ik mantelzorger geworden van mijn volwassen 27 jarige dochter. (die inmiddels haar appartement had opgezegd en in een huisje bij ons in de tuin

woonde.) Ongelofelijk verdrietig. Geen toekomst perspectief, ondraaglijk. Per toeval hoorde we van Peter' s behandeling . Na contact te hebben gezocht is Peter op ons verzoek bij ons thuis geweest en hebben we ervoor gezorgd dat hij in een hotel vlakbij ons verbleef.

Ik mocht bij het 1e gedeelte van de behandeling aanwezig zijn.

Dit was voor mijn dochter, maar ook voor mij een onvergetelijk moment.

Wat Peter met zijn behandeling bereikte toen mijn dochter in een meditatieve toestand een reis door haar lijf en leven maakte is niet te bevatten. Zeer emotioneel, maar zo doeltreffend. Na deze zeer inspannende sessie keek mijn dochter mij aan en zag ik de sprankeling in haar ogen terug, die ik al heel lang niet had gezien. De pijn in haar benen was weg.

De dag erna heeft mijn dochter samen met Peter doorlopen, maar we zagen een enorme verandering.

Het leek alsof alles in haar lichaam weer op de juiste manier begon te stromen.

Ze straalde, haar gelaat was minder opgezet, ze had wat meer energie en kon weer lezen, tv kijken, kleine stukjes lopen.

Nam weer deel aan familie aangelegenheden...

Het leven lacht haar en ons weer toe.

Ze moet nog flink lichamelijk revalideren, conditie opbouwen, door haar bedlegerigheid van afgelopen 2 jaar. Maar daar werkt ze aan.

Nu 3 maanden verder wandelt ze heerlijk dagelijks met de hond, fietst ze de dijk rond, doet ze haar eigen huishouden weer, rijdt ze weer auto en neemt ze in kleine stapjes weer deel aan het leven.

Wij zijn Peter eeuwig dankbaar, want als

we hem niet hadden leren kennen en door alle onwetendheid (met alle respect) van de rest van onze medische/ reguliere gezond hadden wij onze dochter (hoe hard het klinkt) met de tijd kunnen gaan begraven. (daar ben ik zeker van) .

De nazorg die Peter geeft is fantastisch! Geen woorden voor. We hebben het al vaak gezegd.. Lieve Peter ongeloofelijk bedankt.

