

Voor deze kaart zijn geen bomen gekapt ♡

Waterloos gedrukt met duurzame bio-inkt op papier gemaakt van bladeren en stengels uit oogstafval.

Ontwerp: Uitgeverij Zintenz

Beste Peter, vandaag is het exact een jaar geleden dat ik, na een lange en donkere periode, met jouw hulp mijn leven weer terug heb gebracht. Ik sta hier vrijwel dase-tyks bij stil en wil je op de 1^{ste} verjaardag van deze mylpaal ook jou (nogmaals) laten weten wat dit voor mij betekent. Ik kan doen wat ik voor ogen heb en wat me gelukkig maakt, al doe ik dat anders dan vroeger. Ik neem meer tijd voor reflectie en rust en ook mijn act, vit elten doseer ik beter; ofwel ik zorg beter voor mezelf zodat ik behoud wat ik heb. Heel veel dank, ik gun jou en je gezin net zoveel goeds als dat je mij (en ons) hebt gegeven.