

Hoi Peter en Angelique,

mijn review.

Ik ken Peter via de muziek, ik heb namelijk klarinetles van hem.

Wij hebben het dan ook wel eens over ons werk en Peter vertelde over zijn praktijk en wat hij daar dus allemaal doet.

Wat was ik daar blij mee want onlangs ben ik bij Peter en Angelique op therapie geweest en die drempel was niet hoog.

Peter en Angelique zijn zeer gedreven en lieve mensen daar voel je je heel snel op je gemak.

Ik zat met een stukje rouw verwerking na het plotselinge overlijden van mijn schoonvader. (april 2010)

Na het overlijden kreeg ik hem niet uit mijn hoofd, dat is op zich niet erg maar ik kon zijn dood geen plaats geven.

Voortdurend was ik verdrietig en het ging zelfs zover dat ik er neerslachtig van werd, en dat is natuurlijk niet goed.

Ik besloot om de koe bij de horens te vatten en heb een afspraak gemaakt bij Peter.(april 2011)

Bij aanvang behandeling werd ik ontvangen door Peter en Angelique in hun prachtige praktijkruimte wat een enorme rust en vredig uitstraling heeft, geen poespas en tierelantijntjes maar een kamer die volledig in ballance is.

Peter vraagt en Angelique noteert en luistert mee en stelt zo nu en dan een vraag, zo willen ze te weten komen wat er nou precies dwars zit en wat de juiste behandeling is.

Na een tijdje gepraat te hebben denkt Peter dat hij mij misschien wel met 1 behandeling kan helpen en stelt dan ook voor om gelijk de behandeling te starten, maar alleen als ik er echt klaar voor ben, en ja dat was ik.

Het was niet gezegd dat 1 sessie genoeg was, en indien nodig komt er een volgende sessie.

Wat er toen met mij gebeurde is onvoorstelbaar maar na de behandeling, die in mijn geval niet lang duurde, was ik rustig en had vrede met het overlijden van mijn schoonvader, ik had het eindelijk kunnen plaatsen.

Tijdens de sessie, heeft Peter mij gevraagd om mijn schoonvader voor de geest te halen, en je kunt het geloven of niet, ik zag hem gewoon in zijn eigen vertrouwde stoel zitten. Ik heb hem allerlei dingen kunnen vragen en zeggen en ik had echt het gevoel dat hij daar was.

Nadien heeft Peter mij geleerd hoe ik het vertrouwde beeld weer kan oproepen als ik daar behoefte aan heb en dat heb ik gedaan op de dag van zijn overlijden en crematie, het stelt mij gerust.

Ik voel me nu weer goed, ben weer vrolijk en niet meer neerslachtig en ik kan zonder verdriet aan mijn schoonvader denken omdat hij nu op de juiste plek in mijn hart zit.

Kortom ik ben enorm blij dat Peter op mijn pad is gekomen en ben erg blij dat ik dit heb gedaan.

Ik wil dan ook een ieder aanraden die met wat dan ook worstelt, contact opneemt met Peter en Angelique Tol, zodat de problemen die er zijn opgelost kunnen worden met een therapie.

Ik had genoeg aan 1 sessie maar dat is niet gebruikelijk, het hadden er ook meer kunnen worden, indien nodig was ik net zolang gegaan tot ik tevreden was, maar dat was niet nodig.

Schroom niet en maak een afspraak!

Zo dit was mijn verhaal.

Groetjes Ditty